



Vertelschets 2.4: 'Christus is almachtig!'

1. Paulus vertrekt uit Efeze.

- Het oproer is voorbij; alles is weer rustig.
- Paulus neemt afscheid van de gemeente Efeze.
- Hij vertrekt naar Macedonië.

2. Macedonië/Griekenland

- Paulus maakt een rondreis.
- Hij bemoedigt de christelijke gemeente.
- Hij komt in Griekenland.
- Na drie maanden wil Paulus per schip verder trekken naar Syrië. De Joden zijn zo boos op hem dat ze hem op die zeereis willen doden, waarschijnlijk door hem overboord te gooien.

3. Paulus naar Troas

- Paulus komt er achter wat de Joden willen doen. Hij gaat terug naar Macedonië en vaart via een kortere route naar Troas.
- Hier blijft Paulus zeven dagen om de gemeente te bemoedigen en te onderwijzen.

4. Zondag

- Op de dag des Heeren komt de gemeente samen boven in een huis.
- Ze eten met elkaar een liefdemaaltijd en vieren daarna het Heilig Avondmaal.
- Paulus spreekt dan ook afscheidswaarden omdat hij de volgende morgen wil vertrekken. Het duurt heel lang, maar niemand denkt eraan om naar huis te gaan. Ze luisteren vol aandacht naar wat Paulus vertelt.
- *Wat fijn als jij zo vol belangstelling naar het uitleggen van Gods Woord in de kerk*

mag luisteren. Ook al begrijp je niet alles, probeer toch altijd iets goed te onthouden, om er nog eens over na te denken.

- Vertel iets van de inhoud van Paulus afscheidspraak, bijvoorbeeld over Christus' kracht en almacht; over Christus' opstanding. De Heere Jezus leeft.
- *Ook aan jou wil Hij laten zien dat Hij almachtig is.*
- De mensen in Troas worden door Paulus' preek bemoedigd.

5. Eutychus

- De vele olielampen maken het benauwd en warm. Eutychus zit in het raam en valt in diepe slaap.
- Dan valt hij plotseling van de derde verdieping naar beneden en overlijdt.
- Wat een groot verdriet. Juist nu Paulus afscheid neemt, gebeurt er zo'n tragisch ongeval.
- Paulus gaat op de jongen liggen, omarmt hem en zegt: 'Hij leeft.'
- Eutychus staat op, eet en drinkt wat. Ze zijn allen verwonderd. Wát een macht heeft de Heere Jezus. Door Zijn opstandingskracht is deze jongen weer levend geworden. De Heere Jezus is de levende God.
- Tegen de morgen nemen ze afscheid van Paulus. Ze zijn bijzonder vertroost.

6. Slotzin

Ze weten het allen heel zeker: Jezus is almachtig!